

Mandala tekenen

Wie er aan begint ervaart de kracht die ervan uit gaat. Het jezelf tegenkomen is verrassend, onthullend en leerzaam. Iedereen is in staat om een mandalacursus te volgen. Kennis van tekenen is hierbij niet van belang. Voor wie is deze cursus geschikt? Eigenlijk voor iedereen, maar zeker voor mensen die veel met het hoofd bezig zijn. Door het gebruiken van de andere hersenhelft brengt men zichzelf al tekenend en kleurend in balans, waardoor het denkwerk positief wordt beïnvloed en de gevoelskant ook een stem krijgt.

Het vullen van een cirkel met kleur en vorm is een zeer oude techniek. Aan het eind van de workshop zal ik een waarneming doen over de gemaakte creaties. Er wordt gewerkt met potlood, stif. € 98,- p.p. (incl. materiaal)

Kom je met vier personen of meer? Dan krijg jij 10 % korting.

4 Dinsdag middagen van 14 tot 16 uur. Instroom mogelijk



Welkom

Maaïke Buiten-Levenskunstenares

Waar? **StadshuusLochem – Atelier Luster. Markt 3 Lochem** Opgave:
info@maaike.nl of 0654926401

Data: Mandala tekenen Solo

Dinsdag middag van 14 tot 16 uur.
Elke module is 4 dagdelen.

Febr. 16/ 23 en 1/7 Maart

Maart: 15/22/29 en 5 April

April: 12/19/26 en 3 Mei

Mei: 10/17/24/31

Juni: 7/14/21/28