



Mandala tekenen

Wie er aan begint ervaart de kracht die ervan uit gaat. Het jezelf tegenkomen is verrassend, onthullend en leerzaam. Iedereen is in staat om een mandalacursus te volgen. Kennis van tekenen is hierbij niet van belang. Voor wie is deze cursus geschikt? Eigenlijk voor iedereen, maar zeker voor mensen die veel met het hoofd bezig zijn. Door het gebruiken van de andere hersenhelft brengt men zichzelf al tekenend en kleurend in balans, waardoor het denkwerk positief wordt beïnvloed en de gevoelskant ook een stem krijgt. Het vullen van een cirkel met kleur en vorm is een zeer oude techniek. Aan het eind van de workshop zal ik waarnemingen gaan doen over de gemaakte creaties.

(het zelf maken van een Mandala, is wezenlijk anders dan een kleur plaat inkleuren)

Er wordt gewerkt met potlood, stiften. € 98,- p.p. (incl. materiaal voor 4 ochtenden)

Elke Donderdag ochtend van 10 tot 12 uur. Start: 7 Januari 2016 (instroom mogelijk)



Welkom

Waar? **StadshuusLochem – Atelier Luster. Markt 3 Lochem**

Opgave: info@maiki.nl Meer info op: www.maiki.nl